

ΘΕΜΑ 1 : Όταν η αναφορά στην αξιοκρατία, γίνεται μέθοδος, συκοφαντιών και λάσπης, για λόγους σκοπιμοτήτων.

Αυτοί που υπογράφουν ανακοινώσεις συκοφαντιών και λάσπης, αποκρύπτοντας σκόπιμα και επιμελώς τη δική τους εργασιακή προέλευση από την πρόσληψή τους, μέχρι την τελική κατάληξή τους στην Τρ. Πειραιώς, νομίζουν ότι είναι οι απόλυτοι κριτές των άλλων, θέτοντας «ερωτήματα για ζητήματα αξιοκρατίας...» και ταυτόχρονα επικαλούνται το νόμιμο και ηθικό με τα δικά τους βέβαια μέτρα και σταθμά.

Όσο για τα καταγγελτικά και αμείλικτα ερωτήματα, για τα παιδιά κάποιων συνδικαλιστών, τα οποία άλλωστε δεν αφορούν πραγματικά τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους, η απάντηση είναι απλή:

Με τις διαδικασίες που απορρέουν τόσο από τη μέχρι τώρα πολιτική της Τράπεζας, όσο και από τον Οργανισμό και εφαρμόζονται με θεσμικό τρόπο, (και ισχύουν για τις προσλήψεις, σύμφωνα με τις ανάγκες που καθορίζονται από την Τράπεζα), προσλήφθηκαν και παιδιά συνδικαλιστών, όπως άλλωστε πολλά παιδιά συναδέλφων.

Δυστυχώς, επειδή από τα γνήσια υποπροϊόντα του κομματικού σωλήνα που προστατεύουν μαχητικά τους εαυτούς τους και τους ομοίους τους λείπει η ντροπή, το πραγματικό ήθος και η συναδελφική ευαισθησία, περισσεύει η λάσπη που παράγουν, την οποία επιδιώκουν με φιλότιμο τρόπο να καταναλώσουν εναντίον μας, προκειμένου να αποκομίσουν συνδικαλιστικά και προσωπικά οφέλη...

Άδικα όμως, γιατί η δική μας προσωπική και συνδικαλιστική ιστορία είναι διαφανής και καταξιωμένη στη συνείδηση των συναδέλφων μας.

Όσον αφορά τους συντάκτες της ανακοίνωσης της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παρέμβασης, που ενέπνευσε τον ΣΕΥΤΠΕ, και μιας και θέτουν με την ανακοίνωσή τους αμείλικτα ερωτηματικά και επειδή αρέσκονται στα ρητά τους απαντάμε «Όλοι υπόσχονται να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανείς δε θέλει να αλλάξει τον εαυτό του» και επιπλέον τους ρωτάμε:

Έχει προσληφθεί συνταξιούχος συνδικαλιστής, που τυγχάνει να είναι και δικός τους, κομματικός καθοδηγητής στην Εθνική Τράπεζα, με 7.500€ μηνιαίο μισθό, (και με ιδιαιτέρα του γραφείου του και αυτοκίνητο...), αξιοποιώντας το κόμμα του, για να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην εργοδοσία της Εθνικής Τράπεζας, με την οποία υποτίθεται ότι είχε μια σχέση διεκδικητικής αντιπαράθεσης ως συνδικαλιστής;

Εάν και εφόσον απαντηθεί ότι ισχύει, έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες της Τράπεζας;

Εάν και εφόσον απαντηθεί ότι ισχύει είναι νόμιμο και ηθικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο;

Εάν και εφόσον απαντηθεί ότι ισχύει, πρόκειται για προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, με τεχνογνωσία και αντίστοιχη προϋπηρεσία, ώστε να καθίστανται απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού;

Αναμένοντας τις απαντήσεις τους...